



## Thema 3e week:

# Lichtdrager zijn

### Leer deze week samen een bijbeltekst aan:

'Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel', Matteüs 5:16.

## Maandag **Lezen:** Efeze 5:1-10

Jezus is gekomen als het Licht in de wereld. Hij roept ons op om Hem **te volgen** en zo in deze wereld een lichtdrager te zijn. De psalmschrijver heeft al gezegd dat het Woord van God ons daarbij helpt. In dit gedeelte staan ook een aantal praktische tips.

Hoe laat je nu zien dat je een **lichtdrager** bent? Geen platte opmerkingen plaatsen of schuine moppen vertellen. Denk nu niet dat zoiets niet erg is. Je moet niet met **dezelfde mond** God willen eren en dingen vertellen die niet bij Hem horen. Wees niet hebberig maar deel met elkaar. Laat in je **doen en laten** zien dat je bij Jezus hoort. Misschien moet je jezelf eens afvragen: 'Zou Hij blij zijn met dat wat ik nu doe of zeg?' Zijn opdracht is: ga de weg van de kinderen van **het Licht!**



**TIP VOOR DE KINDEREN** Is het moeilijk om niet met roddelen en andere smerige praatjes mee te doen? Hoe los je deze situaties op school op? Praat er samen over en bid ervoor.

## Dinsdag **Lezen:** Psalm 97: 9-12

Deze psalm begint met de woorden: 'De Heer is **Koning!** Laat de aarde **juichen.**' Je ziet allerlei dingen om je heen gebeuren waarbij je denkt dat de mensen God steeds minder nodig hebben. Ze maken vaak hun **eigen god**. In de tijd van het Oude Testament was dat niet anders. Wij beginnen met het lezen van vers 9. 'U bent de Hoogste op heel de aarde, boven alle goden hoog verheven'. God roept ons op om op te zien **naar Hem**. Hij helpt, Hij redt, Hij geeft licht aan mensen die bij Hem horen. Geloven in God is voortdurend **opzien** naar God. Wanneer het lastig wordt, kijken wij al snel naar de moeilijkheden. Petrus stapte uit de boot om naar Jezus toe te lopen **over het water**. Hij begon te zinken toen hij op de golven lette. Een lichtdrager wil voortdurend naar God kijken met het **gebed** in zijn of haar hart: Heer, help mij hierbij!



**TIP VOOR DE KINDEREN** Soms zit je in een moeilijke situatie. Wat ga je doen? Bid het gebed van Nehemia. Hij stond voor de koning en sprak met God. 'Heer help!' Niemand merkte zijn gebed op, maar God hoorde de woorden van zijn hart.

## Woensdag Lezen: 1 Petrus 2:9

We gaan deze week van het ene naar het andere Bijbelboek. Overal in de Bijbel wordt gesproken over lichtdrager zijn. Soms denken we er helemaal niet aan dat wij een heel **bijzonder** volk zijn. God heeft ons uit de duisternis gehaald en **in het licht** gezet. Wij horen bij het leger van de lichtdragers. Wat mogen wij daarin doen? In de eerste plaats mensen **de weg wijzen** hoe zij zich bij dat leger kunnen aansluiten. De weg wijzen is niet alleen vertellen hoe mensen daar kunnen komen, maar ook door in je eigen leven te **laten zien** wat het betekent om bij dat leger te horen. Wij mogen over Gods daden **vertellen**. Hoe kunnen mensen God leren kennen als zij nog nooit van Hem gehoord hebben? Net als een priester mag je **bidden** voor mensen om je heen om zo **tot zegen** te zijn voor je omgeving.

**TIP VOOR DE KINDEREN** Breng samen het bidden in praktijk: je bent een soldaat van het licht en je wilt graag dat Gods licht gaat schijnen in het leven van..... (vriendje, vriendinnetje, neef, nicht, opa, oma...)

## Donderdag Lezen: Matteüs 5:14-16

Een dorp of stad tegen een donkere berghelling geeft licht in de nacht. Een lamp verstopt je niet ergens onder, want dat heeft geen nut. Een lamp plaats je **duidelijk zichtbaar** zodat het licht een functie heeft. Jezus zegt eigenlijk: 'Jullie leven lijkt op deze voorbeelden. Laat de mensen jullie **goede daden** zien zodat zij God de Vader daarvoor bedanken'. Overal op de wereld mogen wij door goede daden Gods liefde bekendmaken. Als alle christenen op verschillende plekken dat doen, kunnen we samen Gods licht laten schijnen over **de héle wereld**. Soms begint het heel klein met één persoon die lichtdrager wil zijn op een bepaalde plaats. Denk hierbij aan het verhaal van **Moeder Teresa**. Je mag door de dingen die je doet lichtdrager zijn op de plaats waar God je brengt, zodat mensen God hiervoor de eer zullen geven.



**TIP VOOR DE KINDEREN** Vertel het verhaal van Moeder Teresa. Zie link naar info: [https://wikikids.nl/Moeder\\_Teresa](https://wikikids.nl/Moeder_Teresa), <http://www.heiligen.net/heiligen/09/05/09-05-1997-moeder.php>

## Vrijdag Lezen: Filippenzen 2:14-16

'Ja maar...', zeggen we vaak. Argumenten geven en bezwaar maken is meestal heel gewoon. Ook Paulus kende dit. Hij zegt tegen de mensen in Filippi: 'Doe alles **zonder morren** of tegenspreken'. Hij wil dat mensen door een **andere levenshouding** laten zien dat ze lichtdrager zijn. Hij vergelijkt die houding met schitterende **sterren**. Aan een donkere hemel zijn die prachtig te zien. Op al zijn reizen roept Paulus voortdurend op om heel dicht bij God en zijn Woord te blijven. Het kost inspanning om de **Bijbel** te blijven lezen, naar **de kerk** te gaan, en te doen wat Jezus van je vraagt. Paulus zegt hierover: 'Als mensen zonder morren of bedenkingen in het licht blijven dan zal ik op de dag dat Jezus Christus terugkomt mij **verheugen** omdat mijn werk onder hen niet te vergeefs is geweest'.



**TIP VOOR DE KINDEREN** De maan krijgt zijn licht van de zon. Sterren geven zelf licht. Een aantal sterren wijst bovendien de weg. Welke sterren kennen wij? Zijn die ook te zien aan de hemel?

## Zaterdag Lezen: 1 Johannes 2: 7-12

Wie kent niet het liedje 'Witte zwanen, zwarte zwanen, wie wil er mee naar Engeland varen?' Helaas is in dit lied **de sleutel** gebroken. Johannes geeft de sleutel om lichtdrager te blijven. Die sleutel is liefhebben. Het grote gebod is: *'Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.'* (Matteüs 22:37-39)

**Liefhebben** is de sleutel om in het licht te blijven en om lichtdrager te zijn. Dat is geen eenvoudige opdracht. Er is in onze samenleving zoveel **verwarring, misverstand** en **verwijdering**. Het blijft een voortdurend gebed van ons hart.



**TIP VOOR DE KINDEREN** Durf elkaar als gezin eens te zeggen waarom je van de ander houdt. Zing tot besluit elkaar een zegenlied toe, bijvoorbeeld [Opwekking Kids 311](#), de zegen van God.