



Thema 4e week:

# Licht doorgeven

Leer deze week samen een bijbeltekst aan:

'Laten wij leven in het licht van de Heer', Jesaja 2:5

**Maandag** Lezen: Psalm 27:1 en 11

David heeft deze psalm geschreven. Hij is **schaapherder** geweest en heeft voor zijn schapen gezorgd. Toen er een beer op zijn schapen afkwam, heeft David die beer verslagen. De schapen zijn veilig bij herder David. In deze psalm zegt David: 'Als ik bij God schuil en dicht bij Hem blijf dan hoef ik **niet bang** te zijn. God zal voor mij zorgen.' We kennen het verhaal van het leven van David. Hij heeft jarenlang moeten vluchten voor **koning Saul**. Dat was niet gemakkelijk. Vaak heeft David zich afgevraagd wat hij nu moest doen. In het tweede vers staat een gebed van David. Hij bidt: 'Heer wijs mij uw weg en leid mij. **Bescherm mij** tegen mijn vijanden.' Wij weten dat God David heeft **geleid** en **beschermd**. David noemt God 'mijn licht'. Zoals een schip vaart op het licht van de vuurtorens zo richt David zijn ogen op God. Hij leidt en wijst de weg. Wij mogen leven in het licht van God en dat licht ook weer **doorgeven** aan anderen.



**TIP VOOR DE KINDEREN** Wat is gemakkelijker te rijden met of zonder licht in het donker? Waarom is het goed om reflecterende dingen te dragen in het donker?

**Dinsdag** Lezen: Matteüs 28:18-20

We hebben de afgelopen weken gelezen dat God het licht gemaakt heeft. Hij zag dat het goed was. De tegenstander van Jezus bracht de duisternis in de wereld maar het **Licht is sterker**. Jezus Christus is het **Licht van de wereld** en Hij heeft de duisternis overwonnen. Iedereen die bij Hem hoort, komt bij het leger van de lichtdragers.

De woorden en de daden van Jezus moeten verder verteld worden, zodat het leger van de lichtdragers groter en groter wordt en God daarvoor de eer krijgt. Jezus geeft zijn vrienden en ons de opdracht om overal het **goede nieuws** te vertellen. Bij die opdracht geeft Jezus een belofte: 'Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld'.

Advent betekent dat wij **de komst** van Jezus Christus als het Licht van deze wereld vieren maar ook dat wij uitkijken naar de dag waarop Jezus terugkomt. Dan zal **elke knie** voor Koning Jezus buigen en iedereen **belijden** dat Hij Heer is! Dan is de duisternis definitief **overwonnen**.

**TIP VOOR DE KINDEREN** Advent is nu afgelopen. Morgen vieren wij het kerstfeest. Wat heb jij geleerd in deze advent? Licht – Jezus is het Licht – lichtdrager zijn – licht doorgeven! Hoe ga jij het licht weer doorgeven? Zing samen 'Laat het feest zijn in de huizen', nr. 553 uit de bundel Opwekkingliederen.

**Een heel gezellig en gezegend kerstfeest iedereen!**