

WERKBLAD BIJ AFLEVERING 2: DE VIER VRIENDEN

In deze aflevering kijk je naar verhalen over wat vrienden voor elkaar doen. De vier vrienden in de Bijbel die er alles voor over hebben om hun vriend bij Jezus te brengen en ook Reza en Michaela hebben een mooi verhaal. Het zijn verhalen waar Jezus' liefde wordt uitgedeeld. En waar Jezus is, verandert er iets.

DE DOESLIEF- POT

1

Zoek een pot en plak er 'Doeslief' op.

Schrijf allemaal op 1 of 2 kaartjes de naam van iemand voor wie jij iets liefs wilt doen. Vouw de kaartjes op en stop ze in de pot.

Trek één kaartje uit de Doeslief-pot. Wie staat erop? Voor deze persoon gaan jullie bidden en iets liefs doen. Bidden kun je één keer doen, maar ook een paar dagen of de komende week. Spreek met elkaar af wat jullie doen. Na het bidden komen jullie voor deze persoon in actie. Bak een taart, stuur een kaart, maak een tekening enzovoort.

Schrijf hier de
gebedspunten

2

Schrijf hier wat
jullie kunnen doen

3

Trek de komende tijd steeds opnieuw een kaartje, totdat de pot leeg is.



Een verlamde-parcours



Zijn jullie net zo handig en snel als de vier vrienden die hun verlamde vriend bij Jezus brengen?

1. Zet een parcours uit in jullie huis of tuin. Waar kun je overheen of onderdoor? Gebruik de stoelen van de tafel, de kussens uit de bank of iets anders om het parcours uit te zetten.
2. Het parcours leg je af met een team van twee of meer personen. Eén van het team is 'de verlamde man', die mag met zijn voeten en handen de grond NIET raken. Draag hem of haar op je rug, in een laken of misschien weten jullie nog wel een andere manier?
3. Maak twee kleine teams, wie legt het snelst het parcours af? Je kunt samen ook één team vormen. Leg het parcours dan twee keer af, kunnen jullie je tijd verbeteren?

**EN
ONTHOUDT...**

**Jij mag Jezus liefde
uitdelen aan de mensen
om je heen. En als Jezus
erbij is, verandert er iets.**

LATEN JULLIE ONS WETEN WAT JE ERVAN VOND?

Stuur je foto's en filmpjes naar ons op: opwekking.go@opwekking.nl of post ze via social media:



gebruik #OpwekkingGO



gebruik #OpwekkingGO

Nog meer afleveringen zien? Je vindt ze op onze site www.opwekkingGO.nl

JOUW, MIJN, GODS-VERHAAL

Time to GO gaat altijd over drie soorten verhalen. Het verhaal uit de Bijbel, 'het jouw verhaal' (vandaag vertellen Ratje, Michaela en Reza over wat zij voor hun vrienden deden) en het 'mijn verhaal' (dit zijn de opdrachten om samen aan de slag te gaan). De boodschap in Gods verhaal verbinden we aan jouw en mijn verhaal. Daardoor wordt de boodschap praktisch en relevant in ons eigen leven en kun je er samen ook mee oefenen. Het is de Heilige Geest die door de verhalen heen werkt en verandering geeft in ons leven.

Time to GO daagt jou uit om eerlijk en puur je eigen verhaal over jouw leven met Jezus te vertellen. Niet alleen wat je weet en hoe het zou moeten, maar ook hoe dat voelde, wat er mis ging en moeilijk was of juist hoe bijzonder en mooi. Door jouw eigen verhaal te vertellen, door een echt voorbeeld te zijn, help je je kind zelf na te denken en help je jouw kind om zelf te leren geloven.

We wensen je Zijn zegen.